

Hallo lieve vriendjes,

Het schooljaar zit er alweer bijna op, weldra vlieg ik weer naar het zuiden om te genieten van een deugddoende vakantie.

In de gangen heb ik al horen fluisteren dat er ook kinderen zijn die op reis vertrekken of de vakantie gezellig thuis doorbrengen. En ik wil wel eens weten hoe het geweest is en wat jullie gedaan hebben.

Daarom stel ik het volgende voor:

Iedereen krijgt een lege postkaart van mij (er staat wel al een prachtige foto van mij op 🤪). De voorkant mogen jullie zelf verder versieren volgens het land waar je op vakantie bent geweest of wat je gedaan hebt.

Op de achterkant mag je dan nog een boodschap schrijven, gericht aan mij en alle juffen en meesters van onze school.

Het adres heb ik voor jullie al ingevuld.

Stuur deze kaart op of steek ze in de brievenbus van de school. Hopelijk komt ze bij mij terecht!

Groetjes, Toeka

